

Selected Success Affirmations

- Florence Scovel Shinn -

Infinite Spirit, open the way for great abundance for me.

Infinite Spirit, open the way for my right home, my right friends, my right position and the right everything. For everything I desire I give thanks it all now manifests under grace in a perfect way.

I banish the past and now live in the wonderful now, where happy surprises come to me each day

There are no lost opportunities in the Divine Mind, as one door shuts, another door opens

I have a magical work in a magical way, I give magical service for magical pay

I now fulfill my destiny

Everything in the universe, visible and invisible, is working to bring me what is rightfully mine.

All lack, limitation and failure are wiped out of my consciousness. All enemy thoughts are wiped out. I am victorious.

My power is God's power and is irresistible

Divine order is now established in my mind, body and affairs

Doors fly open, gates are lifted, and I enter the kingdom of fulfillment under grace

The Divine Plan of my life now takes shape in definite concrete experiences leading to the fulfillment of my heart's desire.

I now draw from the universal substance with irresistible power and determination that which is mine by Divine Right.

I do not resist any situation. I put it in the hands of Infinite Wisdom and let the Divine Idea now come to pass.

My good now flows to me in a steady, unbroken, ever-increasing stream of success, happiness and abundance.

I am an irresistible magnet for all that belongs to me by Divine Right.

Thy Will be done this day. Today is a day of completion. I give thanks for this perfect day. Miracle shall follow miracle and wonders shall never cease.

I put the situations in my life in the hands of Infinite Wisdom. If the situations in my life are the Divine Plan, I bless them and no longer resist, but if they are not divinely planned, I give thanks that they are now dissolved and dissipated.

Geselecteerde Succes Affirmaties (vrije vertaling)

Oneindige Creator, open de weg voor grote overvloed voor mij.

Oneindige Creator, open de weg voor mijn perfecte huis, mijn perfecte vrienden, mijn perfecte positie en het perfecte alles. Voor alles wat ik verlang ben ik dankbaar dat het zich nu allemaal met gratie op een perfecte manier manifesteert.

Ik verban het verleden en leef nu in het prachtige nu-moment, waar ik elke dag leuke verrassingen beleef.

Er zijn geen gemiste kansen in de Goddelijke Geest. Wanneer een deur sluit, opent er een andere deur.

Ik doe magisch werk op een magische manier, ik bied een magische dienst voor een magische beloning.

Ik vervul nu mijn zielsbestemming.

Alles in het universum, zichtbaar en onzichtbaar, werkt mee om mij te brengen wat voor mij bestemd is.

Alle gebrek, beperking en falen worden uit mijn bewustzijn weggevaagd. Alle vijandige gedachten worden weggevaagd. Ik ben een winnaar.

Mijn kracht is Gods kracht en is onweerstaanbaar.

Goddelijke orde is nu gevestigd in mijn geest, lichaam en zaken.

Deuren vliegen open, poorten worden geopend en ik betreed het koninkrijk van vervulling met gratie.

Het Goddelijke Plan van mijn leven krijgt nu vorm in concrete ervaringen die leiden tot de vervulling van mijn hartsverlangen.

Met onweerstaanbare kracht en vastberadenheid put ik nu uit de universele substantie datgene wat door Goddelijk Recht voor mij bestemd is.

Ik verzet me tegen geen enkele situatie. Ik leg ze in de handen van de Oneindige Wijsheid en laat het Goddelijke Plan nu vervuld worden.

Alles wat goed is voor mij stroomt nu naar mij toe in een gestage, ononderbroken, steeds toenemende flow van succes, geluk en overvloed.

Ik ben een onweerstaanbare magneet voor alles wat mij toebehoort door Goddelijk Recht.

Uw wil geschiede vandaag. Vandaag is een dag van voltooiing. Ik ben dankbaar voor deze perfecte dag. Het ene mirakel zal het andere opvolgen en wonderen zullen nooit ophouden.

Ik leg de situaties in mijn leven in de handen van Oneindige Wijsheid. Als de situaties in mijn leven het Goddelijke Plan zijn, zegen ik ze en verzet ik me niet langer, maar als ze niet goddelijk gepland zijn, ben ik dankbaar dat ze nu oplossen en verdwijnen.